

KINDER SPONSOR CONTACT

Infobulletin Kinder Sponsor Plan (KSP) * Jaargang 20, nummer 3 * September/Oktober 2013

Monica's vader drinkt ...



Eerste ontmoeting met Monica in 2009

In 2009 leer ik Monica in Oekraïne kennen: een mager, onverzorgd meisje met een sleutel om haar nek. Haar moeder ligt op dat moment ernstig ziek in het ziekenhuis. Haar vader zoekt zijn toevlucht in alcohol. Monica moet zich met haar broer Zsolti zelf maar zien te redden.

Niet lang na mijn eerste contact met Monica overlijdt haar moeder. Vader probeert wat te werken. Monica kan in ieder geval binnen slapen, maar dat is dan ook alles wat ze heeft. Er is in het huis één kamer. Geen gas, geen water, geen keuken of badkamer. Er is een houten buiten-wc in de buurt, waarvan meerdere omwonenden gebruik moeten maken. Het is duidelijk dat er verder niemand naar Monica omkijkt. Ze heeft gebrek aan goede voeding, gebrek aan aandacht, gebrek aan verzorging en aan liefde.

Met normale gezinssponsoring zou haar vader direct alcohol gaan kopen, dus op die manier kunnen wij haar niet helpen. Gelukkig kan Monica terecht in de dagopvang van straatkinderenproject "Het Arendsnest". Op deze manier kan het Kinder Sponsor Plan haar toch hulp bieden. Door de nare omstandigheden heeft Monica een flinke

groeiachterstand, maar verder is ze gezond. Van sponsorbijdragen via "Het Arendsnest" kan Monica in dit opvanghuis warme maaltijden en schone kleding krijgen, ze kan er een bad nemen en zelfs geholpen worden met haar huiswerk. Bovendien wordt ze er omgeven door medewerkers die de liefde van God aan haar doorgeven.

Monica heeft al een beetje bij ons "gesnuffeld" en geniet enorm van de sportieve activiteiten die in "Het Arendsnest" georganiseerd worden. Wat zou het fijn voor haar zijn als haar verjaardag met een heerlijke taart en een cadeautje gevierd kon worden!

Om dit alles voor Monica te kunnen realiseren, zijn we dringend op zoek naar een sponsor. Het zou geweldig zijn als we Monica op deze manier konden helpen. Wij zullen nooit het verdriet over haar op zichzelf gerichte vader of het gemis van haar moeder kunnen wegnemen, maar we mogen wel Gods liefdevolle troost bieden, die verzacht en geneest.

Flora Brokaar-Cornet
Contactpersoon straatkinderenproject "Het Arendsnest", augustus 2013

"Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard." Openbaring 19:6

De Koning komt!



Aan deze regel van een bekend lied moet ik denken terwijl ik dit artikel schrijf. Vandaag is het namelijk Prinsjesdag. Onze nieuwe koning leest vandaag voor het eerst de Troonrede voor. Dat is een historische gebeurtenis, want voor het eerst in tweehonderd jaar is er weer een koning die dat doet. Hoewel de toekomstverwachtingen met name op economisch gebied verre van rooskleurig zijn, is het toch een bijzonder moment. Een dag vol mooie taferelen, een gouden koets, mooi uitgedoste lakeien. Dit alles doet mij onwillekeurig denken aan onze hemelse Koning die wij mogen verwachten. De grootsheid van het moment dat Hij zal verschijnen, is met geen pen te beschrijven. Het zal het grootste moment in de geschiedenis zijn, als onze Koning het koningschap over de hele wereld zal aanvaarden. Eindelijk zal er voor de mensheid een andere tijd aanbreken. Een rechtvaardige Koning, die op rechtvaardige wijze regeert. Eeuwige vrede. Een koningschap waaraan nooit een einde komt. Zijn kinderen mogen dan delen in Zijn heerlijkheid. Jezus Christus zal dan een ieder vergelden naar zijn werken. Vandaag mogen wij nog arbeiden in Zijn wijngaard, de wereld om ons heen. Ook voor veel christelijke organisaties wordt het financieel steeds moeilijker. Maar juist in deze tijd mogen we doorgaan in het vaste vertrouwen dat God ons nooit zal begeven noch verlaten. Zoals u ziet, is deze uitgave van het Kinder Sponsor Contact iets beknopter geworden. Uiteraard besparen wij liever hierop dan op onze hulpverlening. In de toekomst hopen wij u ook via e-mail te informeren over het reilen en zeilen binnen onze organisatie. Op deze wijze zullen wij u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen. Moge de Heer u zegenen voor uw trouwe steun aan medebroeders en -zusters in nood!

Carolien Rijsdijk

SPONSORS GEVRAAGD

Wilt u één van onze kinderen sponsoren? Misschien wilt u samen met iemand anders een sponsorschap aangaan? Wij hebben vele kinderen die wachten op financiële ondersteuning. Bel of mail ons: 0180-516380 of info@kindersponsorplan.nl

PROJECTEN

WARM DE WINTER DOOR



Je huisje zal maar in Roemenië staan. Gemaakt van klei, de vloer van beton, overal kieren. Hoewel het ondraaglijk warm kan zijn en de vliegen ontelbaar, is het 's zomers in zo'n hutje nog een beetje te doen. Maar in de winter is het er steenkoud. In dergelijke hutjes leven de Roemeense zigeunerfamilies gewoonlijk. De mannen kunnen vanwege hun afkomst praktisch geen werk krijgen. 's Winters is er nog minder werk. Veel ouders zijn ten einde raad. Elk jaar komt de vraag weer op hen af: Hoe houd ik mijn gezin deze winter warm?

Per gezin is minimaal een bedrag van 250 euro nodig. Wilt u ons helpen om deze gezinnen warm de winter door te krijgen?

U kunt uw gift overmaken op ING-rekening 6990377 o.v.v. Stookhout gezinnen (Het IBAN-nummer wordt automatisch in uw internetbetaling verwerkt.)

Bijenfarm familie Tiuc

Onze contactpersonen bezoeken regelmatig onze sponsorgezinnen. Tweemaandelijks brengen zij het sponsorgeld bij hen. Daarnaast stimuleren zij deze gezinnen om naar mogelijkheden te zoeken om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Om families extra aan te sporen, zijn wij graag bereid om hun een financieel steuntje in de rug te bieden.

Een van onze contactpersonen, die woont in een streek met weinig werkgelegenheid in Roemenië, legde ons een keurig bedrijfsplan voor. Hij en zijn gezin willen graag hun bescheiden bijenfarm met 100 bijenkorven gaan uitbreiden tot een goed florerend bedrijf met 500 bijenkorven. Daarmee zouden zij voor minimaal drie gezinnen in het onderhoud kunnen voorzien.

Als u denkt dit gezin met hun initiatief te kunnen helpen, wilt u dan uw gift overmaken op ING-rekeningnummer 69.90.377 ten name van Kinder Sponsor Plan, o.v.v. Bijenfarm.

Jaarrapporten uit Frankrijk

De laatste tijd krijgen wij soms verbaasde reacties van onze sponsors. Deze reacties betreffen het rapport dat zij jaarlijks ontvangen over de situatie van hun sponsorkind en -gezin. Zij ontvangen dit jaarrapport namelijk niet vanuit ons kantoor in Krimpen aan de Lek, maar uit Frankrijk. Sponsors zijn er soms onzeker over of deze post wel echt van het Kinder Sponsor Plan komt. Wij kunnen deze verontruste sponsors verzekeren, dat deze post inderdaad door onze organisatie verzonden wordt.

Voor de duidelijkheid leggen wij nog even uit hoe de jaarrapporten verwerkt worden: De contactpersonen van de sponsorgezinnen stellen de inhoud van de rapporten in de landstaal op. Daar onze sponsors bijna nooit deze talen beheersen, moeten de rapporten eerst naar het Engels vertaald worden. Onze Roemeense medewerkster Simona Paun, die de vertaling naar het Engels van de meeste jaarrapporten op zich genomen heeft, verblijft vanwege haar studie enige jaren in Parijs. De enveloppen met de vertaalde jaarrapporten stuurt zij direct naar de sponsors in Nederland. Dit is de reden waarom u van het Kinder Sponsor Plan soms post vanuit Frankrijk ontvangt. Er is dus niets 'vreemds' aan de hand!

HUISPROJECT COSCODAR

In 2012 startten wij een huisproject voor het arme gezin Coscodar in Roemenië. Hun oude houten huisje, bestaande uit één kamer en een keukentje, was helemaal scheefgezakt, doordat het hout totaal verrot was. Het was naar onze westerse maatstaven onbewoonbaar.

Er kwam een flink bedrag binnen om een nieuw huis te bouwen. De bouw van het huis is al vergevorderd, maar ligt op dit moment stil omdat het geld op is. De winter komt eraan en het gezin woont nog steeds in hun bouwvallige huisje (zie foto).

Daarom doen wij een beroep op onze lezers: Helpt u het gezin Coscodar nog voordat de echte kou komt hun nieuwe huis te betrekken?



Het oude huis was niet meer te repareren