

HUIZENPROJECTEN

KINDERSPONSORING



KINDER SPONSOR CONTACT

Infobulletin * Kinder Sponsor Plan (KSP) * Jaargang 18, nummer 1 * september 2011

Huisproject

Graag willen wij het volgende huisproject onder uw aandacht brengen.

Het betreft de woning van een van onze Roemeense contactpersonen, Ion Ilie. Hij woont met zijn gezin in de plaats Oltenita. Ion is voorganger van de plaatselijke gemeente. De woonomstandigheden van dit gezin zijn zeer moeilijk. Het gezin beschikt noch over een keuken, noch over een badkamer. De familie moet zich wassen in een plastic bassin in een van de kamers.

Het eten wordt buitenshuis klaargemaakt op een traditionele klei-oven, zoals u op de foto kunt zien. De omstandigheden waaronder dit plaatsvindt zijn verre van hygiënisch. Wij kunnen ons ook voorstellen dat in de winter als het vriest dit geen pretje is. De familie heeft dringend behoefte aan een badkamer en een keuken.

Zij hebben echter niet de financiële middelen hiervoor. Een bijkomend probleem vormt het feit dat de vader van het gezin niet langer kan werken, omdat hij last heeft van een dubbele hernia. Hier moet hij voor de tweede maal aan geopereerd worden. Kinder Sponsor Plan wil graag dit gezin helpen. In totaal heeft de familie voor dit project 3600 euro nodig. Inmiddels heeft een welwillende sponsor reeds 1000 euro hiervoor gegeven. Wilt u samen met ons dit gezin helpen bij dit bouwproject?



Wij zoeken sponsoren



Lacramioara Senegac is een 15-jarig meisje en woont in Roemenië. Ondanks haar leeftijd luistert zij nog goed naar haar ouders. Op school is zij een voorbeeld voor anderen. Dit jaar gaat ze naar de middelbare school. Op plagerijen om haar geloof reageert ze door te denken aan wat er in de Bijbel staat: zalig zij die vervolgd worden, omdat zij volgelingen van Jezus zijn. Haar ouders zijn niet gezond; er zijn meerdere problemen op dit gebied. Met zeven schoolgaande kinderen en nog vier kinderen thuis, en een klein inkomen uit de zomerse werkzaamheden van vader, valt het leven voor dit gezin niet mee.



Mihaela Coscodar is een Roemeense meisje van 17. Zij woont samen met haar ouders, broers en zussen in een te klein, vervallen houten huisje. Het gezin heeft één kamer en

een keuken tot hun beschikking. Een jonger broertje is doofstom, en Mihaela zelf heeft de laatste tijd last van psychische problemen. Zij gaat niet meer naar school, maar helpt thuis met koken en schoonmaken. Er is niet genoeg geld voorhanden om in de absolute basisbehoeften zoals voedsel en kleding te voorzien. Zelfs naar Roemeense begrippen is dit gezin heel arm, zonder werk en afhankelijk van een klein bedrag aan overheidssteun. Daarom zijn wij dringend op zoek naar een sponsor voor Mihaela en haar familie.



Constantin Ionut Cretu woont in Roemenië. Hij is een jongen van 14 en de oudste zoon van ongeschoolde ouders, waarvan de vader pas vorig jaar tot bekering is gekomen. Het gezin woont met zes kinderen in één kamer. Een van de kinderen heeft een speciale aanpak nodig vanwege driftaanvallen. Constantin is een gemiddelde leerling op school, maar doet wel graag dingen met

zijn handen. Hij helpt zijn ouders in huis. Zijn moeder wil de kinderen heel graag een goede opvoeding en opleiding geven en probeert hen zo vaak mogelijk mee naar de kerk te nemen. Helaas wordt dit alles zeer bemoeilijkt door de financiële situatie; er is zelfs geen geld voor ontbijt.



Iosif Nita is een Roemeense jongen van 14. Hij is de tweede van drie zoons. Moeder en vader zijn christenen. Zijn vier jaar oudere broer geeft de ouders extra zorgen omdat hij geestelijk gehandicapt is. De jongste zoon is een nakomertje van 8. Het huis waarin het gezin woont, heeft vier heel kleine kamertjes en een groentetuin. Iosif is een goedgemierde jongen die goed leert op school. Hij houdt van voetballen. Het is voor de ouders heel moeilijk om met wat zij aan inkomsten hebben, de week door te komen. Bovendien hebben zij een schuld bij de voedselwinkel die ze niet kunnen aflossen.



KSP 30 jaar!

Introductie nieuw KSP-team in het 30^{ste} KSP-jaar



Afscheid nemen van oude teamleden is altijd moeilijk. Wij zijn zeer dankbaar voor al het werk dat 15 jaar lang door Anneke Steinmann is gedaan, die daarbij vele jaren is geassisteerd door Angela van Santen en een team van vrijwilligers. Het is een omvangrijk proces om nieuwe helpers te vinden en goed in te werken. Sinds 1 januari jl. hebben wij ons daar intensief voor ingezet. Om die reden is het Kinder Sponsor Contact enige tijd niet verschenen. Nu zijn wij in de gelegenheid u de nieuwe KSP-teamsamenstelling bekend te maken. Het is mij een voorrecht u voor te stellen aan onze nieuwe KSP-manager Carolien Rijdsijk. Carolien, die stamt uit de Leger des Heils traditie, ken ik al ruim 40 jaar vanuit de volle evangelie gemeente waarin ik in 1970 definitief besloot Jezus te willen volgen.

Vorig jaar augustus diende zich de noodzaak tot vernieuwing van het KSP-team aan, toen Gerard van Sabben onverwachts nog als enig bestuurslid was overgebleven. Herman Kesting en ik traden op dat moment toe tot het bestuur, omdat wij net als Gerard door en door bekend waren met de nood van de KSP-gezinnen. Als driemanschap stonden wij voor een zware taak. Daarom werd Jaco van der Sterre als interim-directeur aangesteld, vanwege zijn enorme veld- en kantoorervaring. Hij behoudt die functie formeel nog in adviserende zin tot Carolien Rijdsijk, de nieuwe KSP-directeur, volledig is ingewerkt.

In het kort wil ik ook de andere medewerkers binnen Nederland en West-Europa belichten. Wij zijn dankbaar dat we voor vele uitvoerende taken, zowel in het veld in Oost-Europa als hier op kantoor, konden blijven rekenen op Peter Edelenbosch en Kees Slings. Beiden zijn zij 'zuilen' onder de administratieve

structuur van het KSP. Belangrijke 'steunpilaren' voor het Kinder Sponsor Plan zijn Elisabeth Eikenboom en Olga van Lavieren. Elisabeth beheerde, na de dood van zendingsoprichter Kees van Olst in 1986, als eerste het KSP-programma, dat destijds ongeveer 200 kinderen omvatte. Elisabeth kwam afgelopen december en januari tijdelijk naar ons kantoor om ons te helpen de achterstanden in te lopen. Sinds 1 juli jl. is ook Olga permanent op het OEZ-kantoor, en ook haar betrokkenheid bij het KSP is enorm, doordat zij zoveel jaren het kantoor van Casa Lumina in Roemenië beheerd heeft. Speciaal voor het financiële beheer hebben we per 1 januari jl. nog een vaste KSP-medewerkster aangetrokken: Anneke Oosterom. Ze heeft ervaring als bankmedewerkster en is van gereformeerde huize. Naast onze vaste werkers steunen wij op de vrijwilligers in het team, te weten Ary de Bloois en Stina van Aller, twee doven die al jaren in de administratie meehelpten, en Caroline Faese, die dat sinds 2010 doet. Rest mij nog, onze 'steunpilaren' in de buitenlandse vestigingen te noemen: Gerrit Wiersema, die samen met zijn Roemeense vrouw Laura ons Engelse kantoor bemant, en Petra Ribôt, die het KSP-werk in de Belgische OEZ-administratie verzorgt. Ook zij heeft een Roemeense echtgenoot en was ooit actief in Roemenië.

KSP begon haar werkzaamheden in 1981. Dit jaar vieren wij dus ons 30-jarig jubileum. Dertig jaar na aanvang van dit werk treden wij nu aan met een vernieuwd team dat zeer gemotiveerd is om het aantal gesponsorde kinderen te verveelvoudigen. Dus als u een extra kind wilt en kunt sponsoren, meldt u zich dan alstublieft aan. Of maak ons werk aan anderen bekend. De gezinnen in Oost-Europa en wij zullen u heel dankbaar zijn.

Matthias van der Weide

Want het dienstbetoon met deze ondersteuning draagt niet alleen bij tot de behoeften der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele dankzeggingen aan God. (2 Kor. 9:12)



Wat kan je leven in een aantal maanden tijd compleet veranderen. Het moment dat ik voor het eerst betrokken raakte bij het Kinder Sponsor Plan, betekende voor mij een ommekeer. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest binnen het bedrijfsleven, waar persoonlijke prestaties de boventoon voerden en waar als enige doelstelling gold om met zo min mogelijk mensen zoveel mogelijk winst te maken, kwam ik nu terecht in een omgeving waarin waarden als hulpvaardigheid, bereidwilligheid en naastenliefde gelden. Getroffen werd ik door de oprechte toewijding van de leden van het zendingsteam. Vele mensen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de noden van gezinnen in Oost-Europa en andere landen, waar mensen in grote armoede leven. Getroffen ook door de bereidvaardigheid van zeer vele sponsoren om hun overvloed te delen met medechristenen die in grote nood verkeren. En de nood is groot... Bij het lezen over de situatie van gezinnen die bij ons om hulp vragen, voel je je soms bijna beschaamd als je bedenkt hoe goed wij het in verhouding in ons land hebben.

Gelukkig zijn er velen die zich het lot van deze mensen aantrekken en daadwerkelijk hulp bieden. Het doet mij denken aan het leven van de christenen in de eerste gemeente, zoals beschreven in het boek Handelingen. Sommige gelovigen verkochten daar zelfs hun bezittingen om vervolgens de opbrengst te geven aan diegenen die het nodig hadden. Het resultaat van de houding die de christenen in deze gemeente aannamen, was dat God hen overvloedig zegende. Dagelijks kwamen er mensen tot geloof in de Here Jezus en er heerste grote blijdschap en dankbaarheid voor de werken die God deed in hun midden. Bovendien verwierven ze door deze opstelling een goede reputatie bij de bevolking.

Wat een vreugde als je het christenzijn op deze wijze invulling kunt geven en wat een getuigenis naar de wereld om ons heen, waar het materialisme hand over hand toeneemt. Waar vaak het gevoel overheerst van "ieder voor zich" en waar de geldzucht menig mensenleven in zijn greep heeft. In de dagelijkse praktijk heb ik mogen ervaren dat, zoals bovenstaande Bijbeltekst aangeeft, deze bereidheid om te delen ertoe leidt dat God verheerlijkt wordt door vele dankzeggingen van medechristenen die in hun nood geholpen worden.

Brieven die wij regelmatig ontvangen van gezinnen die in ons sponsorprogramma zijn opgenomen, spreken van oprechte dankbaarheid, in de eerste plaats aan God, die hun gebeden beantwoord heeft en voorziening heeft in hun nood. Vol vertrouwen zien wij als zendingsteam daarom de toekomst tegemoet en samen met u zullen wij ons met hart en ziel blijven inzetten voor dit werk in Gods Koninkrijk.

Carolien Rijdsijk

Casa Lumina warm de winter door dankzij extra giften!



Lumina nu vanuit Nederland behartigt, laat u hiervoor hartelijk danken.

De noodoproep blijft echter actueel voor vele arme gezinnen die via Casa Lumina worden geholpen en waarvan velen ook met het Kinder Sponsor Plan verbonden zijn. Wilt u geven voor dit doel, doe dit dan onder de vermelding 'stookhout'.

Deze eerste Kinder Sponsor Contact-uitgave wordt éénmalig ook toegezonden aan een groot aantal lezers van andere OEZ-magazines. Voor hen die nog niet zo bekend zijn met het Kinder Sponsor Plan een ideale gelegenheid om hierover meer te weten te komen, of misschien zelf vaste sponsor te worden van een Oost-Europees kind of op een andere wijze het Kinder Sponsor Plan tot zegen te zijn.

Na een noodoproep in het OEZ juni-magazine hebben vele donateurs snel voorzien in het stookbudget van 2000 euro voor Casa Lumina (Huis van het Licht) in Oradea. Olga van Lavieren, die het werk voor Casa

Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, dan zullen overige donaties aan een ander, vergelijkbaar doel worden toegekend.

Kinder Sponsor Contact verschijnt onregelmatig, doch ten minste 4x per jaar en is een uitgave van de Stichting Kinder Sponsor Plan (ANBI geregistreerd in Capelle aan den IJssel, KvK nr. 24399340).

Stichting Kinder Sponsor Plan maakt deel uit van EEO International en is nauw verbonden met Stichting Oost-Europa Zending Rotterdam (kantooradres Krimpen aan de Lek). **Kantooradres:** Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek. Tel. (NL) 0180-516380

Correspondentieadres Nederland: Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek
Correspondentieadres België: Postbus 170, 2610 Wilrijk
E-mail: info@kindersponsorplan.nl; www.kindersponsorplan.nl
Giften Nederland: ING 6990377 of RABO 33.38.11.372 t.n.v. Kinder Sponsor Plan.
Voor giften bij voorkeur de bijgevoegde acceptkaart of het machtigingsformulier gebruiken.
Giften België: KBC Bank rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. Oost-Europa Zending VZW.

COLOFON

Getuigenis Ioan Scurtu - contactpersoon in Roemenië

De familie Scurtu heeft een bijzondere band met Nederland door het huwelijk van dochter Simona met David Everaarts.

Mijn naam is Ioan Scurtu en in de aller-eerste plaats ben ik God dankbaar voor de wijze waarop hij mijn leven tot dusver heeft geleid. Mijn eerste contact met OEZ was in 1993 door Olga van Lavieren, die toen als zending voor OEZ in Codlea werkte. Zij stelde mij voor om voor de zending te gaan werken en ik accepteerde dit aanbod onmiddellijk, omdat het werk dat zij deed zowel prachtig als gezegend was. Op deze wijze kwam ik dus in aanraking met de zending en sinds die tijd werk ik voor het KSP als contactpersoon.

In het begin zaten er slechts 14 kinderen in het programma, maar in korte tijd, met hulp van de geweldige mensen van de zending en door de conferenties die ik bijwoonde, leerde ik meer over dit project. Ik heb mij ervoor ingezet om mijn werkgebied uit te breiden en nu heb ik in totaal 112 kinderen, waarvan 90 procent afkomstig is uit Roma-families.

Het is voor mij een grote vreugde om deze families te bezoeken en te ervaren hoe blij ze zijn met de financiële en materiële zegen

ningen die ze van de sponsoren ontvangen. Vaak getuigen ze ervan dat ze gebeden hebben dat ik hen zou bezoeken, omdat ze die dag niets te eten hadden.

In de nu bijna 18 jaar dat ik werkzaam ben als contactpersoon, ben ik, naast de regelmatige bezoeken om de financiële bijdragen af te geven, in staat geweest met behulp van vrijgevege sponsoren mij bezig te houden met projecten zoals renovatie, herbouw of zelfs de aankoop van huizen voor 13 behoeftige families. Zij zouden zonder de steun van de sponsoren vandaag nooit een goed onderkomen hebben gehad.

Daar komt nog eens bij dat, dankzij de steun van de sponsoren, veel Roma-kinderen de gelegenheid hebben gekregen om naar school te gaan. In het algemeen wordt het sponsorgeld gebruikt voor basisbehoeften zoals voedsel, schoolbenodigdheden en schoenen. Daarnaast heb ik ervaren dat de ondersteuning ook heel erg gewaardeerd wordt tijdens de winter, wanneer bovenop de dagelijkse behoeften ook de behoefte om de huizen te verwarmen komt.

De families zijn erg dankbaar voor de geboden hulp. Sommigen zouden graag dankbrieven naar de sponsoren sturen, maar ze kunnen niet schrijven. Anderen kunnen

alleen hun naam spellen. In ieder geval zijn ze erg blij dat hun kinderen de gelegenheid krijgen om een opleiding te volgen.

Bewogen door hun noden, bent u in staat geweest om de harten van deze kinderen te vullen met hoop en vreugde. Alle families bidden voor de sponsoren en danken God voor hun steun. Ze geloven dat God het hun op een dag zal vergelden. Hoe geweldig zal het zijn als de sponsoren van de kinderen in Roemenië de oproep zullen horen:

"Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af...." (Matteüs 25:34-40).



Br. Scurtu en zijn vrouw

KOERIERS

Koeriers op pad

Koeriersteams vervullen een belangrijke rol binnen onze zendingsorganisatie. Dat was vroeger al zo, in de tijd dat het geld nog door koeriers bij de contactpersonen werd gebracht. Vandaag aan de dag bezoeken onze koeriers vele contactpersonen en sponsorgezinnen. Zij bemoedigen onze broeders en zusters in Oost-Europa en maken bezoekrapporten, die vervolgens aan onze sponsors worden verzonden. Op die manier blijven onze sponsors op de hoogte van de actuele situatie in de sponsorgezinnen. We zijn onze koeriers erg dankbaar voor hun enorme inzet en trouwe werkzaamheden. Wij stellen hier een aantal van hen aan u voor; anderen komen in volgende edities aan bod.



Jopie en Rinus van der Weiden reizen sinds 1996 voor het Kinder Sponsor Plan en gaan, Deo Volente, binnenkort weer op reis van 7 tot en met 25 september 2011.

"Meestal reizen wij tweemaal per jaar drie weken naar Roemenië, in de periodes april-mei en september-oktober, en bezoeken dan zo'n 30 KSP-gezinnen per reis. Wij zijn nog steeds bewogen over onze broeders en zusters en hun kinderen, die onder vaak heel moeilijke en slechte omstandigheden moeten leven. God heeft ons Roemenië op het hart gelegd, om daar te werken met alle middelen die ons ter beschikking staan. Jopie is inmiddels 67 jaar en ikzelf ben 64 jaar, en als onze gezondheid het toelaat hopelijk wij nog vele reizen te kunnen maken. In voren tegenspoed blijft Hij onze God waarop wij vertrouwen, ook als het moeilijk gaat. Laten wij werken zolang het dag is, want onze Heer komt spoedig terug en de nacht komt waarin niemand meer werken kan. Dus zolang onze Heer ons de mogelijkheden geeft, gaan wij op reis om onze geloofsgenoten in Roemenië via het KSP te helpen."



Mijn naam is Kees Lavooij en ik gedenk met vreugde dat ik in oktober van dit jaar 25 jaar als predikant (in de hervormde kerk) werkzaam ben. Ik ben getrouwd en samen hebben wij zes kinderen.

Al vele jaren maak ik, samen met altijd weer een andere co-chauffeur, begin januari namens de diaconie van de hervormde gemeente, een bemoedigingsreis naar Roemenië of Moldavië. Ooit zat een chauffeur verlegen om een bijrijder en ik bood me aan. Daarna ben ik de reizen zelf, in samenspraak met de diaconie en de gemeente, gaan organiseren. Eerst vanuit Bant-Rutten in de Noordoostpolder, nadien vanuit Poeldijk, en sinds een jaar of zeven reis ik vanuit Pernis. Na verloop van tijd deden en doen alle geloofsgemeenschappen van de dorpen waar ik gewoond en gewerkt heb mee met de inzameling van kleding en geld. Ook sponsors zijn meestal van harte bereid een flinke duit in het zakje te doen, bijvoorbeeld voor de financiering van de bus. In een huisdienst voorafgaand aan de reis ontvangen we de reizigers en weten we ons ook door een biddende gemeente gezonden. Na afloop van de reis (tegenwoordig te volgen via het internet met een dagelijks verslag) kom ik er in een zendingsdienst op terug. Ook maken we een film die we een paar weken later laten zien. Mede daardoor is de meelevenheidsgeest.



Ik ben Dirk Bluemink. Over drie maanden word ik 70 jaar. Ik woon in Rotterdam, ben single en van beroep ben ik zeilmaker geweest. Het is grappig dat Paulus (zie Handelingen 18:3) tentenmaker was; ik had dus bijna hetzelfde beroep als

hij! Al 33 jaar ben ik lid van een evangelische gemeente in Rotterdam. Deze zomer ben ik alweer voor de negende keer in Servië geweest, in de provincie Vojvodina. Ongeveer 45% van de mensen in deze streek is Hongaars, 45% is Servisch en de overige 10% zijn Roma-zigeuners en mensen uit andere streken. Ik ben bij veel oude bekenden op bezoek geweest, van wie de meesten in het dorpje Becej wonen en werken: Parttime-voorganger Laszlo Santa, zijn vrouw Maria en hun vier kinderen Angela (getrouwd met Nagy Bela; zij hebben vier dochters), Atilla (getrouwd met Martha), Lea-Rachel (getrouwd met Robert) en Daniël. Laszlo heeft rechten gestudeerd, maar is van beroep ingenieur. Hij leidt een evangelische gemeente van ongeveer 95 personen en is daarnaast verantwoordelijk voor 22 KSP-gezinnen met een Roma-achtergrond. Hij is een man met visie. Maria bezoekt de Roma-kinderen. Tien kilometer van hun huis ligt een heel

groot stuk land waar zij witte kool, komkommers, tomaten en aardappelen kweken. Maria gaat eenmaal per week naar de markt en verkoopt dan haar eigen landbouwproducten en die van Daniël. Nagy Bela leidt een kleine huisgemeente. Het gaat daar zo goed, dat de ruimte veel te klein wordt, en ze zijn nu bezig om hem tweemaal zo groot te maken. Atilla en Martha wonen boven de kerk. Martha runt de gaarkeuken waar kinderen op zondag middag- en avondeten krijgen. Lea woont in Subotica (95 km van Becej). Zij is lerares Engels en is verantwoordelijk voor "Operatie Schoenendoos". Daniël woont op een boerderij waar hij kippen, kuikens, bokken, geiten en konijnen houdt. In kassen teelt hij groente en fruit.

Ik heb ervaren dat Gods werk doorgaat, ook in Servië. Met Gods hulp en uw steun worden door het evangelie mensenlevens veranderd. "Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u nieuw land. Dan is het tijd om de Here te vragen, totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen." (Hosea 10:12)



We willen ons even aan u voorstellen, wij zijn Liesbeth en Gert-Jan van der Vegte. Beiden zijn wij werkzaam in de gezondheidszorg. Wij zijn 56 en 55 jaar oud en wij bezoeken de Parousia Gemeente te Zoetermeer. We hebben jaren geleden (1998) contact gekregen met KSP/OEZ. Er was een verzoek van OEZ om noodlijdende gezinnen in Moldavië, die gesponsord worden door Kinder Sponsor Plan, te bemoedigen en voor hen te bidden. Al vanaf ons eerste gezinsbezoek plantte God Zijn liefde in ons hart voor de mensen in Moldavië. Na de vele jaren van gezinsbezoeken mogen we zien wat de sponsorhulp aan de gezinnen uitwerkt. Een relatief gering bedrag brengt een grote zegen in heel veel gezinnen. Het is steeds een voorrecht om de gezinnen in Moldavië te bezoeken en te bemoedigen.



Mijn naam is Wim van den Berg. Ik ben 66 jaar en ga vanaf 2006 elk jaar naar Moldavië. Mijn hart gaat uit naar het bezoeken van de gezinnen, om hen te ontmoeten, te bemoedigen en met hen te bidden en met eigen ogen de

leefomstandigheden te zien zoals dat staat in 1 Joh. 3:17 en Deut. 15:7,8. Ik ben zeer dankbaar dat ik dit elk jaar weer mag meemaken! Na de maaltijd reden we naar Sveta, een



Ary en Ineke de Bloois

Net als in voorafgaande jaren heeft Ary de Bloois, onze dove medewerker, dit jaar weer enkele reizen naar de Oekraïne gemaakt om de doven daar te steunen en te bemoedigen. Zijn eerste reis vond plaats van 17 tot 24 maart en zijn tweede reis van 19 mei tot 3 juni. Hieronder treft u een samenvatting aan van beide reizen.

Oekraïne-reis van 17 tot 24 maart 2011

Donderdag 17 maart kwam ik na veel vertraging 's avonds om 9 uur pas in Beregovo aan. Er was veel tijd verloren gegaan aan de grens, met de paspoortcontrole en controle van de spullen in de auto. Gelukkig was er daar ook een horend Nederlands echtpaar dat een en ander duidelijk kon maken. Micha en Edik, onze dove contactpersonen, hadden bij die grensovergang heel lang op mij gewacht. Jammer genoeg waren ze weer terug naar huis gegaan, waardoor ik in De Ark moest overnachten. Vrijdag 18 maart. Na het ontbijt las ik wat in de Bijbel om me voor te bereiden op de dag. Om half 11 kwamen Micha en Edik mij halen en gingen we op weg naar Khust voor een Bijbelstudie. Onderweg stopten we om in een restaurant wat te eten en wat met elkaar te praten. Daarna verder naar de samenkomst, waar al doven in de zaal bijeen waren. Micha en Edik spraken er over bidden. Later mocht ik ook over Gods woord spreken. Ik koos 1 Thess. 5:15-22, over blijdschap, bidden en God danken. Ik sprak ook over 1 Thess. 2:13 en Rom. 1:9. Na de Bijbelstudie ging ik op bezoek bij Luba, haar man Edik, haar dochter Diana en Ediks moeder. Het was leuk om hen allemaal weer te zien. Luba is medisch gezien zwak. Ze lijdt aan een hersenziekte. Ook is ze drie jaar geleden aan een tumor geopereerd. Edik en ik bekeken samen de financiën over 2010 en 2011. Hij wil graag onder doven in de provincie Zakarpatska evangeliseren, Bijbelstudies geven en hen bezoeken, maar het benodigde geld is er niet. Hulp is daar hard nodig. Edik is volledig afhankelijk van giften. Na de maaltijd reden we naar Sveta, een

Dovenreizen Oekraïne

horende tolk, bij wie we zouden logeren. Edik bleef daar nog even en we praatten nog wat over de toekomst van de doven in Zakarpatska. Zondag 20 maart gingen Micha en ik bij arme gezinnen op bezoek. Het eerste gezin was een gescheiden vrouw die met haar twee kinderen bij haar ouders inwoonde. Het huis was in zeer slechte staat. De ouders waren gepensioneerd. Het was niet duidelijk of de moeder een inkomen had. We besloten dit arme gezin te ondersteunen. Het tweede gezin met zes kinderen had ook veel gebrek. Zij woonden in een huis van haar ouders. Het echtpaar kon geen werk vinden en had geen inkomen. De man was de kamers in huis een beetje aan het opknappen. Zij kregen wel wat steun van de kerk en elke maand een bedrag van sponsors. Hierna bezochten we nog enkele gezinnen. Woensdag 23 maart bezochten we een doof gezin, waar we de 5-jarige Adam konden verblijden met een schoenendoos. Vervolgens reden we verder naar de laatste stad, Beregovo. Ik behandelde hetzelfde stuk uit de Bijbel als de vorige keren. Daarna moesten we van iedereen afscheid nemen. Ik zou om half 12 's avonds vertrekken om om vier uur de volgende ochtend op het vliegveld in Boedapest te zijn.

Oekraïne-reis van 19 mei tot 3 juni 2011

Donderdag 19 mei vertrokken mijn vrouw Ineke en ik naar de Oekraïne. De student-tolk Nederlandse Gebarentaal, Ellen Both, ging ook mee. Om 14.00 uur kwamen we aan op het vliegveld in Boedapest. Een taxichauffeur haalde ons op. Ik verwachtte dat we tegen het einde van de middag in Beregovo zouden zijn. Maar helaas kwamen we pas om 20.00 uur aan. De paspoortcontrole aan de grens duurde gelukkig niet zo lang. In 20 minuten zijn we lopend de grens overgegaan. Daar ontmoetten we Peter Gabor. Later kwam Micha ons bij de grens ophalen. Hij bracht ons met de auto naar Khust. We verbleven daar vier dagen bij een horend gastgezin.

Vrijdag 20 mei gingen we 's middags naar een kleine zaal in de kerk, waar we met doven samenkwamen. Micha deed eerst wat algemene mededelingen. Daarna gaf ik een studie naar aanleiding van 1 Korinthiërs 15:1-23. Het hoofdtijdschrift daarvan was, dat het onze opdracht is om het evangelie te brengen en dat Jezus de Eerste is en niemand anders, omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Zondag 22 mei bezochten we 's morgens een samenkomst van de baptistenkerk. Een paar doven, een Oekraïense gebarentolk en een Engelse tolk waren erbij. De Nederlandse tolk, Ellen, en de Engelse tolk gingen samen voor ons tolken. Ik mocht even op het podium komen en wat vertellen over het boek van George en Helen uit Duitsland. Ik gaf het boek aan de voorganger van de kerk. Hij mocht het boek houden en het ligt nu in de bibliotheek. Iedereen uit de kerk die wil, mag het lezen.



Vrijdag 27 mei gingen we naar een plaats vlakbij de grens met Roemenië, om de directeur van een dovenclub en een tolk te ontmoeten. Voor we terug naar huis gingen, wilden we eerst bij het zoute meer kijken. Het is wel vreselijk dat er nu erg weinig water is, want het water zakt weg in de gescheurde grond.



uur geopereerd aan de hersentumor in haar voorhoofd. Er werd een stukje van een kwaadaardig gezwell weggehaald. Het was een zware operatie. De dove broeders baden voortdurend voor haar.



Donderdag 2 juni, de laatste dag van ons verblijf, bezochten we de zieke Luba nog een paar uur in het ziekenhuis. Donderdag 3 juni vertrokken wij naar Nederland. We zijn veilig thuisgekomen. We zijn de Here dankbaar dat Hij ons in de Oekraïne heeft beschermd.

Terugblik van Ary

Ik vond het heel fijn dat ik mijn dove broeders en zusters in de Oekraïne heb mogen ont-

moeten. Dat was echt mijn verlangen. Ik denk er vaak over na, wat ik allemaal zou kunnen doen voor de geloofsofbouw van mijn broeders en zusters. Het werk dat ik mag doen, is erg belangrijk, maar het is God die mij de kracht ervoor geeft. God is goed! Ik ben zo geweldig blij met deze reizen naar de Oekraïne en voor de samenwerking met de christenen daar. Ik heb erdoor geleerd hoe waardevol het christelijk geloof is voor doven, onder alle omstandigheden. Wilt u hen blijven gedenken in uw gebeden en ook in uw liefdesgebeden? Ary de Bloois

Noot van de redactie:

Helaas bereikte ons 31 augustus jl. het droevige bericht dat Luba, de vrouw van onze dove contactpersoon Edik, is overleden. Wij bidden voor haar familie dat God hun kracht en sterkte verleent bij dit grote verlies. Wilt u hen gedenken in uw gebeden?

Steun het dovenproject nr. 22030 met gebed en gaven: ING rekening 6990377 t.n.v Stg. Kinder Sponsor Plan.

OostEuropa Zending 45 jaar

In mei 2012 hopen wij als zendingsorganisatie ons 45-jarig bestaan te vieren. Uiteraard zal het werk van Kinder Sponsor Plan heel veel aandacht krijgen op die dag. Mogelijk wordt het zelfs een conferentie van enkele dagen, te beginnen op Hemelvaartsdag 17 mei en eindigend op zaterdag 19 mei. Ons streven is om de ca. 80 contactpersonen, die in Oost-Europa actief zijn, eveneens uit te nodigen, zodat de viering samenvalt met de sinds 2008 niet meer gehouden KSP-conferentie. Dit zal voor sponsors een ideale gelegenheid zijn meer te weten te komen over de diverse werkzaamheden rondom hun sponsorkind en de contactpersonen te leren kennen. Er zijn speciale giften nodig om de kosten van de conferentie te helpen dragen. Mocht u hieraan een bijdrage willen leveren, vermeld dan bij uw gift: KSP-conferentie mei 2012. Wij zien uit naar deze unieke kans om elkaar te ontmoeten!

Getuigenis van Sidiانا Mithi



Sidiانا is een meisje dat afkomstig is uit een familie met een islamitische achtergrond. Na de dood van haar vader (hij pleegde zelfmoord) maakte haar moeder Aida een hele moeilijke tijd door. Ze had geen baan en moest zorgen voor drie kleine kinderen. Voor een jonge vrouw als Aida is het in Albanië moeilijk om te overleven. Ze pakte al

het werk aan dat ze kon krijgen. Enkele jaren geleden leerden wij deze wanhopige familie kennen door enkele goede vrienden die ons vroegen hen te helpen. Wij zijn deze familie gaan ondersteunen vanuit het KSP-programma en tegelijkertijd begonnen we hun het evangelie te vertellen. Het was moeilijk om over het christendom te spreken in een familie met een islamitische achtergrond, maar ze waren geïnteresseerd en begonnen zelfs de diensten in de kerk te bezoeken. Moeder Aida had in haar jeugd pianolessen gevolgd, maar zij had al meer dan twintig jaar niet meer geoefend. Het was haar droom om ooit weer de piano te bespelen. De sponsor van haar kinderen hoorde van deze droom en samen met vrienden kocht deze voor haar een piano, wat de grootste gebeurtenis in haar leven was sinds jaren. De kinderen van Aida bleken ook haar muzikale talent te hebben geërfd, vooral Sidiانا, die fluit ging leren spelen.

Vorige jaar september/oktober hebben de dove contactpersonen Micha en Edik levensmiddelen aan arme dove mensen uitgedeeld. Deze mensen waren hier heel erg blij mee. Ze laten u hartelijk danken voor uw bijdrage! Begin dit jaar hebben ze ook de schoenendozen aan arme dove en horende kinderen uitgedeeld. Het maakte de kinderen vrolijk om de cadeaus te krijgen. Hartelijk dank voor uw steun!



Door de steun die zij ontvangt van haar KSP-sponsor wordt zij nu in staat gesteld om lessen te volgen om dit instrument te leren bespelen. Twee jaar geleden zijn moeder Aida en haar kinderen lid geworden van de kerk en in het afgelopen jaar zijn Aida en haar oudste zoon Sofian gedoopt. Deze zomer, tijdens onze Barnabas-conferentie in Albanië, was het Sidiانا die als leidster van het aanbiddingsteam optrad. Het leven van de familie Mithi is totaal veranderd. Moeder Aida is nu gezegend met een vaste baan, haar kinderen volgen een schoolopleiding en sinds enkele jaren heeft de familie ook een eigen huis.

Deze nieuwe christenen zijn enorm gezegend in de afgelopen jaren en ze zijn God heel dankbaar voor alles. Ze hebben besloten Jezus te volgen en Hem te dienen, hun leven lang.