

KOERIERS OP PAD



Al bijna dertig jaar brengt het Kinder Sponsor Plan financiële hulp aan noodlijdende gezinnen in Oost-Europa. Vroeger werd het geld door koeriers bij de contactpersonen gebracht. Tegenwoordig wordt alles via de bank overgemaakt, maar koeriersteams vervullen nog steeds een belangrijke rol.

- Door Aad en Nettie van Duijvenbode -

Geldtransacties

Als u aan iemand geld geeft met het verzoek dat die dat weer doorgeeft, dan doet u dat alleen als u die ander echt vertrouwt. We geven immers niet graag geld als we niet zeker weten dat het goed terecht komt! Zo ziet het Kinder Sponsor Plan het dan ook als een grote verantwoordelijkheid om het geld op een betrouwbare wijze door te zenden aan uw gesponsorde kind. Als het geld naar de buitenlandse bank is overgemaakt, wordt het daar door de KSP-contactpersoon ter plaatse opgehaald. Hij (of zij) is degene die vervolgens het geld bij uw sponsorgezin gaat afgeven. Door die contactpersoon, maar ook in de betrokken gezinnen, worden lijsten bijgehouden van alle transacties. Daarnaast stuurt het KSP elk jaar koeriers naar de contactpersonen. Sommigen van hen hebben als taak om ter plekke die financiële transacties te controleren.



Nettie van Duijvenbode op gezinsbezoek

Godsvertrouwen

Ook wij voelen ons geroepen ons hiervoor in te zetten. Gewapend met wat talenkennis, maar zeker ook met veel Godsvertrouwen, ga je dan op weg. Een heel lange weg, want we moeten toch wel eerst zo'n 2000 km rijden alvorens bij onze eerste contactpersoon aan te komen. En daar stap je dan een andere wereld binnen. In veel opzichten lijkt het alsof je weer terug gaat in de tijd. Hier is nog veel zorg om de primaire levensbehoeften. Maar je merkt en voelt ook heel sterk het grote geloof dat er is, de kracht die men verwacht en ook krijgt van onze hemelse Vader. Ter plekke bezoeken we samen met de contactpersoon een aantal gezinnen. Naast de controle van de financiën, bekijken en bespreken we dan ook de woon- en leefsituaties. Zijn er bijzondere omstandigheden, of moet er echt extra hulp worden geboden? Er wordt samen met het gezin gebeden, soms ook gezongen. En soms klinken er dan gebeden in het Roemeens, het Hongaars, het Engels en in het Nederlands. Daar wordt dan gevoeld dat de Geest alle talen spreekt.

Uitkomst

Tijdens die bezoeken word je je er ook van bewust dat er nog zo'n grote nood is, zelfs in een EU-land als Roemenië. Ja, de hoofdwegen worden opgeknapt, het toerisme groeit duidelijk en de betrekkelijke welvaart stijgt. Maar als je iets verder weg

“... nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.” (Jes. 6:7b)

De profeet Jesaja leefde zo'n zevenhonderd jaar voor Christus. Hij bracht het Woord van God onder zijn volk en omliggende landen. Het was een wereld van veel afval en wetteloosheid, waarin Jesaja waarschuwde voor het oordeel vanwege hoogmoed, onrecht en bedrog. In die tijd werd hij plotseling zelf opgetild uit het dagelijkse leven, en hij verscheen voor Gods troon! Daar, ten aanschouwen van de heiligheid van de Here, sidderde hij van angst, want hij was zich ten volle bewust van zijn eigen onreinheid. God echter, Die hem wilde zenden als Zijn woordvoerder, liet hem niet in deze toestand, maar zorgde voor verzoening van zijn zonden.

In het besef, dat wij uit onszelf onwaardig zijn om God naar behoren te dienen, mogen ook wij verzoening aanvaarden door Jezus Christus, Die met Zijn bloed heeft betaald voor onze zonden. Als we Hem ons leven toevertrouwen, dan zal Hij ons kunnen gebruiken in Zijn dienst, ieder op onze eigen plaats.

Anneke Steinmann



gaat, de dorpen in, zeker daar waar de Roma (zigeuners) wonen, dan is er nog zo'n schrijnende armoede! Dan zijn we erg blij dat er in Nederland en België mensen zijn die het op hun hart krijgen om deze gezinnen te ondersteunen.

En zeker als we er in het najaar zijn, dan voelen we bij die mensen de elk jaar terugkerende grote angst voor de naderende winter, die vaak zeer koud is. Ze hebben geen geld, maar er moet toch hout komen voor verwarming en om eten te kunnen koken. Maar ook zien we dan hoe ze vertrouwen op God, dat Hij uitkomst zal brengen! Zo hadden wij gezamenlijk gebeden bij een gezin waar grote financiële zorgen waren. De volgende dag kwam er een onverwacht telefoontje van een groep mensen uit Nederland: “Wij sturen 800 euro voor hen!”. Daar word je dan stil van...

We zijn God dan dankbaar voor onze eigen welvaart. Zeker ook omdat je daardoor in de gelegenheid bent iets te betekenen voor deze mensen met hun noden.

**WILT U ONS CONTACTBLAD
LIEVER DIGITAAL ONTVANGEN?
STUUR ONS EEN MAIL!**

Nieuwe cd van 'Amaro Del'!



De Oekraïense Roma-band 'Amaro Del' heeft een nieuwe cd uitgebracht: Ashunen (Luister!).

In alle nummers, deels in het Hongaars en deels in de Roma-taal gezongen, klinkt het Evangelie door. De teksten zijn ook afgedrukt in het Engels. Prachtige gospelmuziek in zigeunerstijl!

De cd kost € 15,- (incl. verzendkosten) en u kunt hem bestellen bij Conny Geerse: tel. 0118-593500, e-mail: geerse@zeelandnet.nl

**Een goed idee:
Stort je leeftijd in euro's naar het KSP!**



Voormalig koerier Peter Matla, die met zijn vrouw Lineke vele reizen heeft ondernomen voor het Kinder Sponsor Plan, maakte afgelopen jaar ter gelegenheid van zijn 66e verjaardag € 66,- over. Hij stelde voor zijn initiatief te promoten en dat vinden wij een goed idee: Stort je leeftijd in euro's naar het KSP!

Huis- en Renovatieproject

Wij zijn dankbaar dat voor de Moldavische familie Psenitchii voldoende giften zijn binnengekomen om hun bouwvallige huis te herbouwen!

Een zelfde actie willen wij voeren voor de familie Dragulin uit Roemenië. Zij wonen in een huis waarvan de muren vocht doorlaten en het dak overal lekt. Daardoor kunnen zij met hun zevenen alleen maar in één hoek van de kamer zitten en slapen... De kosten voor herstel zijn begroot op € 2.500,-.

Verder vragen wij ook uw aandacht voor arme families waarbij dringend reparaties aan hun huis verricht moeten worden, maar die daar geen geld voor hebben. In veel huizen ontbreken de ruiten in de kozijnen, en dergelijke. Uw eenmalige of maandelijkse bijdragen hiervoor zijn zeer welkom o.v.v. 'Renovatieprojecten'.



Termijn van sponsoring

Zoals wij voorheen al hebben bekendgemaakt, wordt een kind of gezin in principe gedurende 8 jaar gesponsord. Na die periode stellen wij de sponsor een ander kind voor. Op deze wijze krijgen ook anderen die in grote armoede verkeren, kans op hulp.

Mocht u zelf een sponsorschap eerder willen beëindigen, dan verzoeken wij u dringend de opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. Dat biedt ons namelijk de gelegenheid een andere sponsor voor uw kind te vinden.



Wanneer er voor een project voldoende giften zijn binnengekomen, dan zullen overige donaties aan een ander vergelijkbaar doel worden toegekend.

Verantwoording giften (voorgaande 2 maanden)

Hulp gezinnen	€ 25.100,-
Huizenprojecten	€ 5.325,-
Medisch Fonds	€ 1.440,-
Kindersponsoring	€ 52.075,-
Dovenproject	€ 8.610,-
KSP Algemeen	€ 43.615,-



Kinder Sponsor Contact is het kwartaalblad van het Kinder Sponsor Plan (KSP). Het KSP is aangemerkt als ANBI (gevestigd in Rotterdam).

Informatie Nederland: Nieuwe Tiendweg 11a
2922 EN Krimpen aan de IJssel. Tel. (NL) 0180-516380
Info België: Vuurkruisenlaan 289, B-1020 Brussel
E-mail: info@kindersponsorplan.nl; www.kindersponsorplan.nl
Giften NL: ING 6990377 t.n.v. Stg. Kinder Sponsor Plan te Krimpen a/d IJssel. Voor België: Kredietbank Nr. 414-0353661-35
Of gebruik de bon, of de bijgesloten acceptgirokaart.

Bon

- Stuur mij info over Kindersponsoring
- Ik meld mij aan als kindersponsor voor € 25,- per maand

Naam: _____
 Straat: _____
 Postcode: _____ Plaats: _____
 Telefoon: _____ E-mail: _____

- Ik machtig u om € _____ p. mnd. / eenmalig (onderstreep) te incasseren (alleen NL) t.b.v.: _____

van mijn rekening nr:
 (Machtiging is herroepbaar binnen 56 dagen)

Handtekening:

Inzenden aan:
 Stg. Kinder Sponsor Plan (KSP) Nieuwe Tiendweg 11a
 2922 EN Krimpen aan den IJssel.
 (B) Vuurkruisenlaan 289, B-1020 Brussel.