

Christus is waarlijk opgestaan!



Na wanhoop weer hoop

Aida Mithi is op 30 jarige leeftijd weduwe geworden. Doordat haar man geen werk kon vinden, begon hij te drinken. Omdat hij niet meer voor zijn gezin kon zorgen, zag hij het leven niet meer zitten. Hij besloot een einde te maken aan zijn leven. Aida bleef alleen achter met drie kinderen, destijds één, vier en zeven jaar oud. Een contactpersoon voor het Kinder Sponsor Plan (KSP), besloot de kinderen op te nemen in het programma. Later nam een voorganger het programma over en kreeg Aida naast financiële hulp ook geestelijke hulp. Aida en de kinderen werden uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen en werden goed opgevangen door de kerk. Al gauw voelden zij zich thuis en Aida, die voorheen moslim was, besloot haar leven aan Jezus te geven. Ook haar kinderen hebben inmiddels dezelfde keuze gemaakt! Haar wonden begonnen te genezen en ze kreeg weer hoop en de kracht om door te gaan!

Haar zoon van 21 studeert economie, werkt voor een christelijke radio en helpt in de kerk. Haar dochter van 18 speelt dwarsfluit en de jongste van 15 kan erg mooi zingen. Aida geeft naailes aan 8 weduwen, ze praat en bidt met de vrouwen, ze gaat twee keer per maand naar een bejaardenhuis, doet zondagschoolwerk, speelt piano in het aanbiddingsteam van de kerk en is nu zelf contactpersoon voor het KSP en doet dit werk met veel liefde! Ze weet wat het is om hulp te krijgen wanneer het elke maand weer een strijd is om de eindjes aan elkaar vast te knopen. Twee jaar geleden begon ze te praten met Mira, een collega die door iedereen werd afgewezen, omdat ze een harde en stugge vrouw was. Aida besloot deze vrouw een keer uit te nodigen om samen koffie te drinken en tot haar verbazing nam ze de uitnodiging aan. Ze kon over de liefde van God praten en na enkele ontmoetingen heeft ze Mira uitgenodigd om mee te gaan naar de kerk. Mira werd hartelijk begroet en ontvangen door de kerkleden. Dit maakte een grote indruk op haar, want op het werk sprak niemand met haar behalve Aida. God raakte Mira aan en na een tijd de diensten te hebben bezocht, heeft zij een keuze gemaakt voor God en wilde gedoopt worden. Haar woonconditie was heel slecht en de kerk besloot haar te helpen. Aida heeft de kinderen van Mira opgenomen in het KSP. Nu, twee jaar later, maakt Mira deel uit van het evangelisatieteam! Wij zijn blij dat ook het KSP, mede dankzij sponsors zoals u, een steentje mocht bijdragen aan de bekering van Aida, Mira en hun kinderen!



Aida met haar kinderen 13 jaar geleden



Aida met haar kinderen nu

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien... hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood... Ef. 1: 18-20



Over enkele dagen is het Pasen. Wat betekent Pasen eigenlijk voor ons? Betekent het een vrije dag en meer niet? Hebben wij die vreugde die Maria had toen zij zag dat Jezus was opgestaan en meteen het goede nieuws aan de discipelen doorgaf? Of zijn wij net zoals Thomas en geloven wij niet dat Hij leeft en is opgestaan en kunnen wij het pas geloven wanneer wij onze vingers in Zijn wonden steken? De woorden 'Hij is opgestaan', spreekt men met Pasen bijna een hele week lang uit in Roemenië wanneer iemand een huis of kantoor binnenkomt. Gevolgd door de beaming: "Hij is waarlijk opgestaan". Het lijkt dan of iedereen een christen is. Helaas is het vooral een traditie en ik vraag mij af of men beseft wat men zegt. Ook het grondig schoonmaken van het huis in alle hoeken waar men normaal niet komt, ramen lappen, kleden kloppen, gordijnen wassen en verschillende 'Paasgerechten' maken, 'hoort' bij het Roemeense Pasen. Zou het niet goed zijn om ook geestelijk een grondige schoonmaak te houden? Om alle 'hoeken' na te kijken van ons hart. Misschien zijn er plaatsen die bedekt zijn met 'stof' en die al lang niet meer zijn schoongemaakt. Hoeken met haat, bitterheid of het niet kunnen vergeven van pijnlijke ervaringen. Laten wij bij Hem komen met al onze fouten en gebreken en Hem om vergeving vragen en ons hart door Hem laten reinigen. Zijn bloed maakt ons witter dan sneeuw. Wat een genade dat Hij uit liefde voor ons gestorven is. Laten wij niet vergeten hoeveel het Hem heeft gekost. Jezus werd vernederd, bespot, gehoond, bespuugd en geslagen. Toch vroeg Hij Zijn Vader om degenen te vergeven die Hem dat hadden aangedaan en Hem daarna hadden gekruisigd. Ook ons wil Hij vergeven, wat wij ook verkeerd gedaan hebben. Het enige dat wij hoeven te doen is bij Hem te komen en Hem om vergeving vragen van al onze zonden. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, kan ons vrij maken van elke zonde!

Elisabeth Eikenboom

Gezegende Paasdagen!

15 KSP gezinnen in nood

Onlangs kregen wij een bericht van Renato Jani, die het KSP coördineert in Albanië. In het dorp Iba, worden ongeveer 15 families via het KSP ondersteund. Zij hebben grote problemen om de elektriciteitsrekeningen te betalen. De achterstand per familie is tussen de 250-300 euro. Wanneer ze de rekening niet betalen voor 15 april, zal de elektriciteit afgesloten worden.



Op de foto ziet u één van de families die toen nog geen elektriciteit had. Wij hopen dat de gezinnen niet weer zonder stroom zullen komen. Kunt u helpen om dit te voorkomen?

Samenkomsten voor sponsorgezinnen

Daar niet alle sponsorgezinnen christen zijn in Albanië proberen wij de Liefde van Christus door woord en daad te laten zien. Onlangs zijn er samenkomsten georganiseerd, waarbij de sponsorkinderen met hun ouders werden uitgenodigd. Men krijgt koffie, thee, limonade en snacks. Er worden spelletjes gedaan met de kinderen, gepraat met de ouders en ook Aida heeft haar getuigenis gegeven en gezongen met haar dochters. Wij hopen deze samenkomsten regelmatig te kunnen organiseren.



Sponsors gezocht

Voor Benjamin, Ionas en Eliza Popescu uit Roemenië zoeken wij sponsors. Benjamin is vijf jaar, Ionas is drie en Eliza wordt in juli twee jaar. Ze hebben nog zes broers en zussen. De oudste is 16 jaar oud. Samen met hun ouders en een oma wonen ze in een 4-kamerwoning. De vader heeft helaas geen werk. Het is een arm gezin dat hulp nodig heeft. Wilt u Benjamin, Ionas of Eliza sponsoren?



Benjamin



Ionas



Eliza

SPONSORS GEVRAAGD

Wilt u Benjamin of een ander kind sponsoren? Of wilt u samen met iemand anders een sponsorschap aangaan?

Wij hebben vele kinderen die wachten op financiële ondersteuning.

Bel of mail ons: 0180-516380 of info@kindersponsorplan.nl