



Kinder Sponsor Plan conferentie

Er is alweer veel gebeurd na de laatste nieuwsbrief. Wij hebben o.a. een gezegende conferentie gehad voor de contactpersonen die het geld brengen naar de families. Het was een vreugdevol weerzien voor de contactpersonen dat ze elkaar na bijna 8 jaar weer konden ontmoeten. Op de vraag om zichzelf kort te introduceren, kregen wij ontroerende getuigenissen te horen. God was in ons midden en wij voelden ons meteen één, ook al waren wij zo verschillend en kwamen wij uit zoveel verschillende landen. We konden God alleen maar dankbaar zijn na het horen van alle getuigenissen. 75% van de contactpersonen waren al meer dan 15 jaar werkzaam voor het KSP! Enkelen hadden het weer overgedragen aan hun zoon of dochter! De meesten waren zelf door allerlei stormen gegaan. En ondanks dat hebben ze het werk voor het KSP trouw voortgezet. Misschien juist doordat ze weten wat het is om door een storm te gaan, hebben ze een groot hart voor mensen in nood. De hoofdspreker, Francisco Berrios uit El-Salvador, die een zendeling is in Roemenie was een enorme bemoediging en zegen voor ons allen. Een van de boodschappen die Francisco met ons deelde, was hoe belangrijk onze woorden zijn. Een negatief woord kan een kind of persoon helemaal kapot maken. Maar een positief woord kan een kind of persoon opbeuren en bemoedigen en moed inspreken. Hij gaf hier het voorbeeld van Thomas Edison die van school werd gestuurd, omdat de onderwijzers niets meer met hem konden. Zijn moeder bemoedigde Thomas en doordat zij hem moed insprak, is hij zelfs een beroemde uitvinder geworden, niet alleen van de gloeilamp, maar ook van de filmcamera en nog bijna 2000 andere dingen! Laten we daarom dan ook positieve dingen zeggen tegen anderen. De contactpersonen waren enorm dankbaar voor de conferentie en gingen bemoedigd en vol vreugde weer huiswaarts.

Familie Carp

Een van de gesponsorde kinderen was Arthur Carp. Zijn moeder bleef achter met 4 kinderen, toen haar man overleed. Een contactpersoon vernam van hun situatie en nam het gezin op in het KSP. Hun huis was verbrand en er kwamen giften voor de bouw van een huis. Christenen hielpen het gezin met het bouwen. De contactpersoon bezocht het gezin regelmatig. De eerste maanden ging de familie naar de kerk, maar toen het huis klaar was, werden de bezoeken minder.

De moeder begon te drinken en het huis leek vaak meer op een discotheek. De contactpersoon was zo ontzettend ontmoedigd en kreeg spijt dat hij dit gezin had geholpen. 7 Jaar later werd hij op de schouder geklopt door een jongeman die hij niet herkende. Hij vertelde dat hij Arthur Carp was en dat hij naar de bijbelschool was gegaan. Inmiddels is hij getrouwd en heeft zelf 4 kinderen. Nu is hij voorganger van een kerk in Frankrijk waar veel mensen komen uit Moldavië.



Broeders en zusters denk aan alles wat waar is, eervol, rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Fil. 4:8



Wat een mooie tekst, maar hoe vaak denken wij aan de bovengenoemde dingen? In plaats van te denken aan positieve dingen, denken wij aan de problemen die ons bezig houden, het nieuws of de vreselijke dingen die gebeuren op deze aarde. Vaak denken wij ook aan negatieve dingen die wij horen over anderen en praten hierover met vrienden of burens. Dan zijn wij, voor wij het beseffen, aan het roddelen. Wat zou het mooi zijn om te gaan bidden voor degenen waarvan wij denken dat ze iets niet goed doen of problemen hebben in plaats van te roddelen. Roddelen verandert niets, bidden wel!

De bovengenoemde tekst laat ons ook zien hoe belangrijk onze gedachten zijn. Ons denken beïnvloed niet alleen wat wij zeggen, maar onze hele handel en wandel. Wanneer wij negatief over iemand denken, dan hebben wij de neiging om negatief over die persoon te praten en wij behandel hem of haar dan ook niet al te vriendelijk. Hoe en wat wij denken, is vaak wat we doen. Laten wij onze gedachten daarom ook niet vullen met pijnlijke ervaringen en met boosheid aan de mensen denken die de pijn veroorzaakt hebben. Laten wij ons voornemen dit niet te doen en alleen te denken aan de goede dingen die mensen hebben gedaan. Laten we aan positieve, goede en blijde dingen denken en de negatieve gedachten bij Hem brengen en uit ons hoofd zetten. Wij zullen dan meer vreugde ervaren en meer kracht, want de vreugde des Heren is onze kracht! Wanneer wij positief denken, zullen wij ook positief handelen. Laten wij doen wat Hij van ons vraagt en wat in de bovengenoemde Bijbeltekst staat. Moge Hij een ieder van ons daarbij helpen.

Elisabeth Eikenboom

PROJECTEN

Een auto voor Valentin Kirka

Een van onze trouwe contactpersonen is Valentin Kirka uit Moldavië. Broeder Valentin wou arts worden, maar om door te studeren, moest hij zijn geloof in Jezus verloochenen. Hoe graag hij ook arts wilde worden, toch koos hij voor Jezus en kon daarom zijn studie niet afmaken. In 1992 werd hij gekozen als voorganger van een grote gemeente. Als voorganger in Moldavië ontving hij geen salaris. Hij verdiende zijn brood als slotenmaker, maar helaas werd hij na enkele jaren werkloos. Drie van zijn kinderen werden daarom opgenomen in het KSP. Het was voor hem en zijn familie een enorme hulp. Inmiddels studeren twee dochters als arts en een dochter is boekhoudster. Sinds 2004 is hij zelf contactpersoon en doet hij het werk met veel liefde. In 2011 werd hij gekozen als hoofdvoorganger van 14 kerken. Gelukkig krijgt hij nu wel een salaris van de kerken, maar het salaris is erg laag (135 euro p/m). Zowel voor het KSP als voor zijn werk als voorganger is een goede auto noodzakelijk voor hem. Hij bezoekt veel gezinnen, bidt met de gezinnen en probeert ze te bemoedigen en goede adviezen te geven. Zijn auto, een VW-bus is al 24 jaar oud en valt bijna uit elkaar. Graag zouden wij hem willen helpen met de aanschaf van een andere auto zodat hij de gezinnen in nood kan blijven bezoeken en willen hierbij daarom om uw hulp vragen.



Familie Busila

Familie Busila is een gezin met 7 kinderen. Ze wonen in het dorp Patrauti, in Roemenië. De vader heeft helaas geen baan, maar probeert wat te verdienen door hout te transporteren met zijn paard en wagen. Doordat ze een laag inkomen hebben, zijn ze ontzettend dankbaar dat ze hulp krijgen via het Kinder Sponsor Programma. Ze wonen met 9 personen in een 2-kamer 'huis'. Ze hebben 2 bedden en hebben wat 'bedden' geïmproviseerd om te kunnen slapen. Het dak lekt en in één kamer hebben ze geen ramen. Het huis is van leem en de wind kan door alle muren waaien. Graag zouden wij dit gezin willen helpen om hun huis wat te verbeteren. Helpt u mee?



Vrijwilligers gezocht

Voor de administratie zoeken wij vrijwilligers. Een dag of enkele uren per week zou al een enorme hulp zijn. Er kan eventueel ook vanuit huis gewerkt worden. Mocht U interesse hebben, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@kindersponsorplan.nl